

A Thing Called Love

Johnny Cash

Six foot six he stood on the ground,  
He weighed two hundred and thirty-five pounds,  
But I saw that giant of a man brought down to his knees by love.

He was the kind of a man that would gamble on luck,  
Look you in the eye and never back up,  
But I saw him crying like a little whipped pup because of love.

You can't see it with your eyes,  
Hold it in your hand.  
But like the wind, it covers our land,  
Strong enough to move the heart of any man,  
This thing called love.  
It can lift you up,  
Never let you down,  
Take your world and turn it all around,  
Ever since time, nothing's ever been found,  
That's stronger than love.

Most men are like me, they struggle in doubt,  
They trouble their minds day in and day out,  
Too busy with living to worry about a little word like love.

But when I see a mother's tenderness,  
As she holds her young close to her breast,  
Then I thank god that the world's been blessed with a thing called love.

You can't see it with your eyes,  
Hold it in your hand.  
But like the wind, it covers our land,  
Strong enough to move the heart of any man,  
This thing called love.  
It can lift you up,  
Never let you down,  
Take your world and turn it all around,  
Ever since time, nothing's ever been found,  
That's stronger than love.

Ever since time, nothing's ever been found,  
That's stronger than love.

Vertaling:

6 Voet 6 voet als hij recht stond

Hij woog 235 pond

Maar ik zag die reus van een vent door zijn knieën gaan door de liefde

Hij was het soort man die zou gokken op de liefde

Je in de ogen kijkt en nooit achterom

Maar ik zag hem huilen als een kleine geslagen pup omwille van de liefde

Je kan het niet zien met je ogen

In je hand houden

Maar zoals de wind die over onze velden trekt

Sterk genoeg om het hart van elk mens te beheersen

Dit ding dat liefde genoemd wordt

Het kan je optillen

Laat je nooit vallen

Neem de wereld en draai hem ondersteboven

Nog nooit is er iets gevonden

Dat sterker is dan liefde

De meeste mannen zijn zoals ik

Zij vechten tegen de twijfels

Ze kwellen hun geest dag na dag  
Te veel bezig met leven  
Zich druk maken over een klein woordje als "liefde"  
Maar als ik de tederheid van een moeder zie  
Zoals ze haar kind tegen haar borst houdt  
Dan dank ik God dat de wereld gezegend is  
Met iets dat liefde genoemd wordt

Je kan het niet zien met je ogen  
Noch in je hand houden  
Maar zoals de wind die over onze velden trekt  
Sterk genoeg om het hart van een mens te beheersen  
Dit ding dat liefde genoemd wordt  
Het kan je optillen  
En je nooit laten vallen  
Neem de wereld en draai hem ondersteboven  
Nog nooit is er iets gevonden  
Dat sterker is dan liefde

Nog nooit is er iets gevonden  
dat sterker is dan liefde