

Luna Luna mijn, Ernst Janz

Het leven is een bootje

Je vaart er mee naar zee

Luna Luna Luna mijn

Het is een lange weg

Maar de storm die neemt je mee

Luna Luna Luna mijn

Er zullen stormen zijn

Tegenslag en pijn

En angst voor wat er komen zal

Maar er zullen altijd weer ontelbaar mooie dingen zijn

Luna Luna Luna mijn

Eenmaal op zee

Zal ik altijd naast je zijn

Luna Luna Luna mijn

Ik zal er zijn

In de zilveren manenschijn

Luna Luna Luna mijn

Er kunnen stormen zijn

Tegenslag en pijn

En angst voor wat er komen zal

Maar er zullen altijd weer ontelbaar mooie dingen zijn

Luna Luna Luna mijn

Luna Luna Luna mijn