

Haus am See

Peter Fox

Hier bin ich gebor`n und laufe durch die Straßen!
Kenn die Gesichter, jedes Haus und jeden Laden!
Ich muss mal weg, kenn jede Taube hier beim Namen.
Daumen raus, ich warte auf ne schicke Frau mit schnellem Wagen.

Die Sonne blendet alles fliegt vorbei.
Und die Welt hinter mir wird langsam klein.
Doch die Welt vor mir ist für mich gemacht, hmm
Ich weiß sie wartet und ich hol sie ab!

Ich hab den Tag auf meiner Seite, ich hab Rückenwind!
Ein Frauenchor am Straßenrand, der für mich singt!
Ich lehne mich zurück und guck ins tiefe Blau,
Schließ die Augen und lauf einfach geradeaus.

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön, mhh-mhh
Hmm alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen, Wouw

Im Traum geseh'n, Das Haus am See

Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen,
Fremde Gesichtern und keiner kennt meinen Namen!
Alles gewinnen beim Spiel mit gezinkten Karten.
Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken.

Ich grabe Schätze aus im Schnee und Sand,(huch)
Und Frauen rauben mir jeden Verstand!
Doch irgendwann werd ich vom Glück verfolgt, hmm
Und komm zurück mit beiden Taschen voll Gold.

Ich lad' die alten Vögel und Verwandten ein, (wouw)
Und alle fangen vor Freude an zu weinen.
Wir grillen, die Mamas kochen und wir saufen Schnaps.
Und feiern eine Woche jede Nacht, (yeah)

Und der Mond scheint hell auf mein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön, hmm
Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen, (wouw)

Im Traum gesehn Das Haus am See, (wouw)

Und am Ende der Straße steht ein Haus am See.
Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
Ich hab 20 Kinder meine Frau ist schön, hmm
Alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen.

Wouw, Yeah Yeah Yeah
Hier bin ich gebor` n, hier werd ich begraben.
Hab taube Ohr` n, `nen weißen Bart und sitz im Garten.
Meine 100 Enkel spielen Cricket aufm Rasen.
Wenn ich so daran denke kann ich` s eigentlich kaum erwarten

Hier ben ik geboren en ik loop door de straten!
Ik ken de gezichten, ieder huis en iedere winkel!
Ik moet weg, ik ken hier iedere duif bij zijn naam
Duim omhoog, ik wacht op een toffe vrouw met een snelle wagen
De zon verblindt, alles vliegt voorbij
En de wereld achter mij wordt langzaam klein
Maar de wereld vóór mij is voor mij gemaakt!
Ik weet dat ze wacht en ik pik haar op!
De dag staat aan mijn kant, ik heb de wind in de rug!
Een vrouwenkoor aan de rand van de straat dat voor mij zingt!
Ik leun achterover en kijk in het diepe blauw
Sluit de ogen en loop gewoon vooruit

En aan het einde van de straat staat een huis aan het meer
Bladeren van de sinaassappelboom liggen op de weg
Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi
Iedereen komt langs, ik hoef niet naar buiten

In een droom gezien, het huis aan het meer

Ik zoek nieuw land
Met onbekende straten, vreemde gezichten en niemand kent mijn naam!
Alles winnen in het spel met gemerkte kaarten
Alles verliezen, God laat zijn harde, linkse hoek zien
Ik graaf schatten uit sneeuw en zand
En vrouwen beroven me van al het verstand!
Toch wordt ik door geluk achtervolgt
En kom ik terug met beide zakken vol goud
Ik nodig de oude vrienden en familie uit
En iedereen begint van geluk te huilen
We grillen, de mamma's koken en wij zuipen Schnaps
En we vieren een week lang iedere nacht En de maan schijnt fel op mijn huis aan het meer
Bladeren van de sinaassappelboom liggen op de weg
Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi
Iedereen komt langs, ik hoef niet naar buiten

In mijn droom gezien, het huis aan het meer

En aan het einde van de straat staat een huis aan het meer
Bladeren van de sinaassappelboom liggen op de weg
Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is mooi
Iedereen komt langs, ik hoef niet naar buiten

Yeah, yeah, yeah
Hier ben ik geboren, hier word ik begraven.
Heb dove oren, een witte baard en zit in de tuin.
Mijn 100 kleinkinderen spelen cricket op het gazon,
Wanneer ik daar zo aan denk, kan ik bijna niet wachten.